

FABRIQUE DES LUMIÈRES
AMSTERDAM

SCHOLEN

ZIE KUNST TOT LEVEN KOMEN

Immersieve exposities met klassiek, modern en hedendaagse kunst

INTRO

Met immersieve exposities komt kunst tot leven bij Fabrique des Lumières, een modern museum in Amsterdam met klassiek, modern en hedendaagse kunst. Dit is de perfecte omgeving voor bezoekers van alle leeftijden om op een unieke manier kunst en cultuur te beleven met ál hun zintuigen. In de adembenemende Zuiveringshal op het Westergasterrein – een grote industriële ruimte met muren van wel 17 meter hoog – worden kunstwerken tot leven gebracht met leven door middel van geavanceerde technologie, met meer dan 100 state-of-the-art projectoren onder begeleiding van muziek.

VRIJ BEZOEK

Vanwege de opzet van de immersieve exposities, bieden we geen rondleidingen aan. In plaats daarvan worden leerlingen en studenten uitgenodigd om de expositie zelf te ervaren. Op locatie bevinden zich verschillende informatiepanelen die meer inhoudelijke informatie over de exposities bevatten.

SCHOOLBEZOEK TIJDEN

Met 1 klas

Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
Laatste starttijd 16:00 uur

Tot en met 250 leerlingen/studenten:

Dinsdag en donderdag om 10:00 uur
Toegewezen tijdsloten

TOEGANKELIJKE KUNST

Voor alle leeftijden en
schoolniveaus

Ieder jaar
**DIVERSE NIEUWE
EXPOSITIES**

**ROLSTOEL-
VRIENDELIJK**



**FLEXIBELE
ONLINE
BOEKINGS-
MOGELIJKHEDEN**

**BETAAL-
MOGELIJKHEDEN**

- Factuur
- CJP Cultuurkaart

EXPOSITIES

Om te ervaren met ál je zintuigen: de Hollandse Meesters in Fabrique des Lumières. Stap in de voetsporen van wereldberoemde Nederlandse schilders die het gewone wisten te verheffen tot iets ongewoons.



LANGE EXPOSITIE

VAN VERMEER TOT VAN GOGH HOLLANDSE MEESTERS

Een eerbetoon aan de Hollandse meesters van de gouden eeuw, met wereldberoemde Nederlandse schilders zoals Vermeer en Rembrandt. Laat je onderdompelen in het Nederland van die tijd via de ongekend meesterlijk geschilderde doeken van het alledaagse leven. Ook Van Gogh verdient onze onverdeelde aandacht: van zonnebloemen tot sterrenhemels.



KORTE EXPOSITIE

MONDRIAAN EEN OVERDAAD AAN KLEUR

Hoe heeft Mondriaan de overgang gemaakt van schemerige Hollandse landschappen naar zijn iconische beeldtaal van geometrische vormen en primaire kleuren? Dit is de artistieke reis van de schilder die een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de vormgeving van de popcultuur.



HEDENDAAGSE CREATIE

INFINITE HORIZONS

Laat je meeslepen in deze wonderlijke, abstracte wereld van oneindig lijkende landschappen, zo ver als je kunt kijken.



OPENINGSTIJDEN

Maandag – Donderdag	10:00 – 17:00 uur
Vrijdag – Zaterdag	10:00 – 17:00 uur
Zondag	10:00 – 18:00 uur
Duur bezoek	~ 1 uur

TARIEVEN VOOR SCHOOLGROEPEN

Leerling / Student	€ 8,50
Leerkracht	Gratis

LOCATIE

Pazzanistraat 37 (Westerpark)
1014 DB, Amsterdam

CONTACT

groepen@fabrique-lumieres.com
+31 (0) 20 247 95 00